

הפעם לשבוע פרשת בא מיום ד' שבט (17.01.21) ועד יום י' שבט (23.01.21)

כך היו חייה של חנה ניצלים מקורונה

שלום וברכה מורי ורבותי!

חנה עלתה לבית דין של מעלה

אומר לה אב בית הדין: "מה את עושה פה? את צעירה, לא היית אמורה למות בגיל הזה!".

אומרת לו חנה: "קורונה! הקורונה פגעה בי ולכן הלכתי לבית עולמי בטרם עת".

שאל אותה אב בית הדין: "ולמה לא לקחת חיסון?", היא אומרת לו: "קיבלתי סרטון שבו ראיתי מישהו שמספר עד כמה החיסון מסוכן, ולכן לא הסכמתי להתחסן".

קוראים בית דין של מעלה לאותו מרצה ואומרים לו: "אתה רצחת את חנה!".

אומר אותו מרצה: "סליחה? אני דיברתי מול מצלמה, מה אני אשם? חנה לא עמדה לפני באותה שעה. דברו עם הצלם".

קוראים לצלם, אומרים לו: "אתה רצחת את חנה!", אומר הצלם: "זה לא אני, אני בסך הכל העברתי את זה לעורך, לא יודע איך זה הגיע לחנה".

ניגשים לעורך ואומרים לו: "אולי אתה הוא זה שרצח את חנה?", אומר העורך: "אני בסך הכל ערכתי והעברתי למפיץ. ההפצה לא יצאה ממני".

המפיץ מגיע ומסביר שזה לא הוא, הוא בסך הכל מעביר את זה לרשתות החברתיות, שם יש מפיצים.

המפיצים מגיעים כולם ומספרים שחנה בכלל לא רשומה ברשימות שלהם: "לא ממני הגיע אליה הסרטון", הם אומרים.

שואלים בית דין של מעלה את חנה: "מהיכן הגיע אליך הסרטון?", והיא אומרת: "מחברה שלי, יוספה".

קוראים בית הדין ליוספה ושואלים אותה: "מהיכן הגיע אליך הסרטון?", ומתברר שהיא שייכת לאחת הקבוצות ששייכות לאחד מהאנשים שמקבלים מאחד מהמפיצים, שמקבלים מאותו מפיץ שמקבל מאותו צלם ששומע מאותו מרצה.

בית הדין שואלים את יוספה: "האם את רוצה להיות זו שנושאת בנטל של הרוצחת של חנה?".

היא אומרת: "מה עשיתי בסך הכל? קיבלתי סרטון והעברתי הלאה!".

איך דנים מקרה כזה בבית דין של מעלה?

יש לנו הלכות.

מה הדין אם אדם אחד הביא את האש ואחד הביא את העצים, ומשם נולד הנזק העצום?

מה הדין אם חמישה אנשים ישבו על ספסל, הגיע השישי, וכאשר הוא ישב הספסל נשבר?

אבל זה דומה יותר למשנה מפורשת במסכת בבא קמא (פ"ו מ"ד), שם, לפי ההלכה, "המשלח את הבעירה ביד חרש, שוטה וקטן, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים".

אם שלחת סרטון שהוא אש, שהוא גורם לאנשים למות, לרשת, שהיא מלאה בשוטים ובקטנים - הרי שאתה פטור מדיני אדם, אבל בית דין של מעלה מחייבים את כולם על הסיפור האנוש הזה.

שאף אחד מאיתנו לא יהיה אותו אחד ששולח סרטונים לאנשים שלא אמורים לצפות בהם ומשם מגיעים האסונות הגדולים.

תן לכל אחד ללכת לפי הרב שלו, אל תשבש את דעתו של התלמיד נגד הרב שלו, ותגרום לו להיפטר מן העולם באשמתך.

בהצלחה רבה לכולנו,

אחרי שגדולי ישראל פסקו, לא משנה מה מכיל החיסון!

שלום וברכה מורי ורבותי!

והיום יום ההילולא, יום פטירתו, של הגאון הקדוש, רבינו חיים מצאנז, זכר צדיק וקדוש לברכה.

וקחו סיפור!

פעם אחת צועק שמשו של הרבי: "אוי ואבוי!".

ניגשים אליו בני המשפחה ושואלים: "מה קרה?".

הוא אומר: "אני רואה שיש פה אנשים שפורקים את אבא שלהם על גבי מיטה מתוך העגלה ובאים לקבל את ברכתו של הצדיק. אבל הצדיק לא יהיה כאן בימים הקרובים, כי הוא יצא למסע ממושך".

בנו של הצדיק, רבי יחזקאל, שמע זאת ואמר לאותו גבאי: "הלא האנשים הללו מעולם לא היו פה, האם אתה זוכר אותם? האם אתה זוכר שפעם הם באו לאבא?".

השמש אמר לו: "אתה צודק, מעולם הם לא היו פה".

אומר רבי יחזקאל: "אם כן, אני אלבש את בגדי אבי מורי, אשב בצד השני של השולחן ותאמר להם שאני הרב. אני אקבל ואברך אותם, כדי שלא יהיה בואם לריק".

הם נכנסים לבית בוכים, ומספרים שרגלו של האבא התנפחה והתנפחה עד שהרופאים אומרים שאפילו לכרות את הרגל כבר לא יעזור, אלא האבא נידון למיתה. ומכאן יש לו מקום אחד להגיע אליו, והוא לבית העלמין.

האבא בוכה ומתחנן, הוא רוצה לקיים מצוות, הוא רוצה לגדל את ילדיו, הוא מתחנן לחיים!

רבי יחזקאל יושב מולו ואומר לו: "אם אושיט לך עצה שתגרום לך לחיות, האם תקיים אותה בכל מקרה או לא?".

אומר לו: "ככל היוצא מפיה אעשה!".

אומר לו רבי יחזקאל: "אני מבקש ממך, מהיום למשך שבועיים, מידי יום, להעניק צדקה למעלה מכחותיך. לא משנה מה יש לך היום, לא משנה כמה נשאר לך מאתמול, אתה מעניק צדקה לעניים, צדקה לתורה, יותר מכפי כחך".

האבא קיבל על עצמו, יצא לדרך, ובמשך שבועיים תרם למעלה מכפי כחותיו.

לאחר שבועיים הוא מגיע לרופאים תוך כדי ריקוד והרופאים מודיעים לו שסרה מעליו הסכנה, והם לא מצליחים להבין זאת, והם מגדירים אותו כ"נס רפואי".

האבא קורא לילדים ואומר: "חוזרים כעת יחד לכבוד הרב, לקבל את ברכתו ולהודות לו על כך שמברכתו זכיתי ויצאתי ממוות לחיים".

כאשר הם מגיעים, מי ישב על הכסא?

האבא הגדול, רבי חיים מצאנז, שכבר חזר מאותו מסע.

הם ניגשים ואומרים: "למה לא מראים לנו את כבוד הרב? למה מראים לנו אדם זר?".

הרב חיים שואל אותם מה קרה בדיוק, והם מסבירים: "היה פה איזה רב צעיר ונחמד, נתן לנו ברכה והציל את אבא שלנו".

רבי חיים קורא לבן שלו, הרב יחזקאל, ושואל אותו: "אתה מכיר אותם?". הם מיד קופצים על כבוד הרב, מנשקים ומחבקים אותו ומודים לו על הנס שנעשה.

שואל רבי חיים את בנו רבי יחזקאל: "תאמר לי, מנין לך העוז לייצר סגולות שכאלו לאדם שנוטה למות?".

אמר רבי יחזקאל לאביו: "אני רואה בכל פעם את הארנק שלך נפוח כל כך, וכאשר אתה נותן צדקה למעלה מכפי כחך, הוא הולך ומצטמק. למדתי ממך, שכל דבר נפוח הולך ומצטמק בזכות הצדקה".

מורי ורבותי!

אמונת חכמים, לא רק ברב, אלא גם בטעות בכן של הרב שלמד מהארנק של הרב.

כי אם אתה מאמין, הכל יהיה בסדר ויהיה לטובה.

תלך עם אמונת החכמים ואל תשאל מה יש בחיסון, כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, גם מים יכולים לרפא.

תעשה את החיסון בגלל שגדולי ישראל אמרו, והכל יהיה בסדר.

ברוכים תהיו!

כך ניתן לחולל ניסים כמעט כמו הבבא סאלי זיע"א

שלום וברכה מורי ורבותי!

והיום יום פטירתו, יום ההילולא של הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא.

ובשביל המסורת, נתחיל בסיפור.

ברוך ציוני ניגש לבבא סאלי וסיפר לו עד כמה הוא לא יכול לעמוד על רגליו, ולכן הוא מגיע אליו בכסא גלגלים.

שאל אותו הבבא סאלי: "אתה מתכוון לשמור שבת מרגע זה ואילך?", ברוך אמר לו: "אני מתכוון".

אמר לו הבבא סאלי: "קום!", וברוך קם והלך על רגליו כאחד האדם.

לאחר מספר שנים, ברוך התחיל לזגזג בשמירת השבת ומאותו רגע רגליו שותקו כאילו מעולם לא הלך עליהן.

הוא ביקש לחזור לבבא סאלי אבל אז נאמר לו שהבבא סאלי כבר נפטר לבית עולמו.

הוא עלה על ציונו של הצדיק והבטיח שמכאן ואילך הוא יחזור לשמור שבת, ובאותו רגע הוא התחיל ללכת בצליעה גדולה מאוד.

את הסיפור הזה סיפר לי ברוך ציוני בכבודו ובעצמו, והיו הדברים לזכרו ולעילוי נשמתו, כאשר הוא נפטר מן העולם מבלי להשאיר זרע.

שימו לב טוב מורי ורבותי!

פחות מעניינים אותנו סיפורי הניסים על הבבא סאלי, כי בכל אחד מאיתנו יש די והותר אמונת חכמים, בצדיקים בכלל ובבבא סאלי בפרט.

מה שיותר מעניין אותנו זה - איך הגיע הבבא סאלי לכחות הגדולים הללו.

ונכודו, אהוב נפשו, הנערץ, הגאון הצדיק הרב משה אבוחצירא שליט"א, בן אחר בן לבבא סאלי, מספר שבשתי הזדמנויות התבקש הבבא סאלי לומר מהיכן כחו גדול, והוא אמר ששני דברים בלבד גרמו לו להגיע לדבר הגדול הזה.

הדבר הראשון הוא, "לא יחל דְּבָרוֹ, כְּכֹל הַיֵּצֵא מִפִּי יַעֲשֶׂה" (במדבר ל, ג) - מי שלא יחלל את דיבורו ויקיים את מה שהבטיח במאת האחוזים, גם הקדוש ברוך הוא, ככל היוצא מפיו יעשה - ישמע לדבריו, ישמע לברכתו ויקיים אותה.

ובהזדמנות שניה ניגש אחד מגדולי ישראל לבבא סאלי ושאל אותו: "במה כחך גדול? גם לי יש הורים צדיקים, גם אני לומד תורה בהתמדה עצומה וגם אני טובל במקווה מידי יום! מה הכח שלך?".

אמר לו הבבא סאלי באהבה: "שמירת העיניים כמו שלי, אין לך".

אף אחד מאיתנו לא יכול ולא מאמין שיכול להגיע לכחותיו של הבבא סאלי.

אבל באחוזים בודדים בלבד, כל אחד מאיתנו יכול להשתפר, ובפרט ביום הגדול הזה.

"לא יחל דְּבָרוֹ" ושמירת העיניים, ולזכות לעשות אחוזים בודדים מאותה סייעתא דשמיא ומאותם ניסים עצומים אותם ביצע הצדיק בחיים חיותו.

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל,

וברוכים תהיו!

הדרך להיות אדם שאין בעיה שמטרידה את שלום הבית שלו, ואת חייו בכלל

שלום וברכה מורי ורבותי!

יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו.

והיום נתמקד בשלום בית לבעלי רמה גבוהה.

מגיע בעל ומספר שהסדר בבית לא כל כך מתאים לו, הספה שרעייתו בחרה לא כל כך מוצאת חן בעיניו, המטבח לא בצבעים האטרקטיביים עליהם הוא חלם בצעירותו.

כאשר מדובר בבעל ברמה נמוכה, יושבים איתו עם האשה ומנסים יחד ליישב את ההדורים.

אבל כאשר מדובר בבעל ברמה גבוהה, יושבים איתו ביחד ומסבירים לו: אתה מייצר ציפיות מיותרות שמייצרות מעליהן אכזבות מיותרות.

תאר לך את עצמך מגיע לצימר.

האם מעניין אותך צבע הספה? האם אכפת לך מצורת המטבח? האם משנה לך צורת הסדר של המדפים או של הרהיטים?

ברור שלא!

אתה בסך הכל אורח.

תתייחס לבית שלך כאל מקום שמארח אותך, תגיע בלי ציפיות.

אם זכית בארוחת צהריים, זה מדהים!

אם זכית בסדר וניקיון, זה מדהים עוד יותר!

אם זכית באשה שמכבסת ומבשלת לך, זה דבר שאין כדוגמתו.

אבל אף פעם זה לא בסדר הציפיות שלך. כי אתה למקום הזה מגיע כאורח.

ברמה הגבוהה הזו, שום דבר לא מפריע בחיים.

וזהו העומק של דברי הגמרא הקדושה (יבמות ס"ג ע"א וע"ב) "דיינו שמצילות אותנו מן החטא, דיינו שמגדלות את בנינו לתורה".

מה הציפיות שלי? אפס!

הדבר היחיד שמעניין אותי אלו הדברים שאני לא יכול לעשות לבד.

הרב מנצור בן שמעון, שבימים האחרונים חלף יום ההילולא שלו, כאשר שמע מראש הישיבה שישנה בחורה נכה שחפצה להתחתן עם בן תורה ו"אני ראש הישיבה, רבי עזרא עטייה, מבטיח שמי שישא אותה לאשה יקבל בנים תלמידי חכמים, קם הרב מנצור וביקש לשאת אותה לאשה".

הוא הסביר את זה בצורה פשוטה: "אין לי שום ציפיות מהבית, לא חסר לי כלום. הדבר היחיד שמעניין אותי אלו ילדים צדיקים. לשם כך אני צריך להתחתן, ואם יש לי כזו הבטחה, אין אשה טובה ממנה!".

"לך בְּכַחֲךָ זֶה וְהוֹשַׁעְתָּ אֶת יִשְׂרָאֵל" (שופטים ו, יד), ובראש ובראשונה את עצמך ואת ביתך!

מנמיכים ציפיות, לא חווים אכזבות, וזוכים לנחת, שלוה ושמחה, ולאהבה ואחוה, שלום וריעות.

ברוכים תהיו!

החיסון לקורונה - או חובה או אסור, אין דרך אחרת!

שלום וברכה מורי ורבותי!

אין כזה מושג "מותר לעשות חיסון".

אלא או שזו מצווה וחובה, או שזו עבירה.

אם אתה עושה חיסון בגלל שאתה מבין - לך תלמד ותחקור מה זה חיסון, לך בכלל תלמד רפואה.

אין לך זכות לעשות חיסון, לאדם כמוך אסור לעשות חיסון.

אבל אם אתה עושה חיסון בגלל שגדולי ישראל אמרו לקבל חיסון, באותו רגע זו מצווה וזו השמירה ההדוקה שלך.

כאשר רבי חנינא בן דוסא (תענית כ"ה ע"א) ראה את ביתו בוכיה ושאל אותה: "למה את בוכה כך בערב שבת?" היא ענתה לו שבמקום ליצוק שמן לנרות, היא יצקה חומץ.

אמר לה אביה הקדוש: "מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק".

ובאותה שבת דלקו נרות השבת עד למחרת בצאת השבת.

כי אם תלמיד חכם אומר לך לעשות משהו, גם חומץ הופך לשמן.

אם אתה הולך בגלל שגדולי ישראל אמרו לעשות חיסון, לא משנה מה יש שם, גם אם החיסון יהיה מים, או אקונומיקה, זה יהיה לרפואתך השלימה ויהיה עסק זה לך לרפואה.

כאשר אתה חולץ כתף, תאמר: "אני בא לקיים את גזירתם של חכמי ישראל ובא לקיים מצוות עשה של 'וְשִׁמְרֶתָּ לַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרֶךָ'" (דברים יז, י), ואתה מבוטח לחיים מאושרים.

אוי ואבוי למי שמתנהג שלא לפי דעת תורה.

אוי ואבוי למי שבחוצפתו מפיץ סרטונים שמדברים על כך שגדולי ישראל לא בדיוק ביררו או לא בדיוק לקחו אחריות, עפרא לפומייהו, חוצפה שאין כדוגמתה וסכנה שאין כדוגמתה.

"הזהרו בגחלתן" אומר התנא באבות (פ"ב מ"י), "כל המבזה תלמידי חכמים - אין רפואה למכתו" (שבת קי"ט ע"ב).

וגדולי ישראל פסקו, אין רפואה למכתו - זהו המקור של אותן מחלות חשוכות מרפא שאפילו חיסון לא יכול להן.

נזהרים, שומרים, מקיימים את דברי גדולי ישראל, וזוכים לרב טוב כל הימים מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא.

ברוכים תהיו!

הדבר הרע שקרה לך, הוא הדבר הטוב ביותר שיכל להיות, עכשיו נבין מדוע

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשת בא.

ופרשתנו מתחילה בכך שהקדוש ברוך הוא קורא למשה רבינו ואומר לו: "בֹּא אֵל פְּרַעֲהַ כִּי אֲנִי הִכְבַּדְתִּי אֶת לְבוֹ וְאֶת לֵב עֶבְדִּי לְמַעַן שְׂתִי אֶתְּי אֱלֹהֵי כְּקִרְבּוֹ וּלְמַעַן תִּסְפֶּר כְּאֲזַנִּי בְּנֶגְדְּךָ וּבֶן בְּנֶגְדְּךָ אֶת אֲשֶׁר הִתְעַלְלֵתִי בְּמִצְרַיִם וְאֶת אֶתְּי אֲשֶׁר שָׂמֵתִי בְּךָ וַיִּדְעֶתְּם כִּי אֲנִי ה'" (שמות י, א-ב).

אומר הקדוש ברוך הוא למשה: "עם ישראל כולו והמצרים כולם וכל מי שבסביבה, מה שהם רואים בעיניי, לא זה מה שקורה בפועל. הם חושבים שבגלל שביקשתי משהו מפרעה והוא מסרב, לכן אני מביא ניסים ולכן אני מבקש ממכם בעתיד לשבת מסביב לשולחן ליל הסדר ולספר את נפלאותי.

"אבל זה ממש לא נכון! זה מתחיל בדיוק להיפך -

"אני רוצה להושיב אתכם בשולחן ליל הסדר ולספר על הניסים הגדולים שעשיתי בכדי שתדעו "כי אני ה", לשם כך, אני מוכיח את ליבו של פרעה ולשם כך אני נותן לו את אותם אותות ומופתים לאחר שביקשתי והוא סירב".

זה נכון אז, זה נכון היום, וזה נכון בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו.

לפעמים ה' מפטר אותך מהעבודה כי הוא מכין לך עבודה אחרת.

לפעמים ה' מקים עליך את סדאם חוסיין או את איראן כי הוא מכין לך את הישועה.

וחשוב לו שתכירו את הישועה הזו!

לפעמים החברותא עוזבת אותך בגלל שאמור להגיע מישהו טוב יותר.

לפעמים השידוך מסרב כי הוא לא השידוך האמיתי, ומיד לאחריו יגיע השידוך הנכון.

אפילו מקרים מצערים של הפלה, זו לא הנשמה שממתינה לך, ומיד בעזרת ה' תגיע הנשמה הנכונה והמתאימה.

הקדוש ברוך הוא מבקש ממך: "תסמוך עלי שמה שאתה רואה פה זה לא מה שגורם לבעיות, אלא מה שפותר אותן. תסמוך עלי שאני יודע מה שאני עושה, תבטח בי, ומשם תבוא אך ורק הישועה".

ברכת שלום ומבורך ממני ומכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא...

וברוכים תהיו!

איך מגדלים ילדים מוצלחים ללא פחדים בכל תחנות החיים?

שלום וברכה מורי ורבותי!

והיום היה יום פטירתו של הרב יוסף יצחק שניאורסון, האדמו"ר השישי של חסידות חב"ד.

והשעות הללו הן השעות בהן כולנו מקדישים את כל כולנו לחינוך של עצמנו שישפיע על חינוך הילדים שלנו, חינוך ההורים למען חינוך הילדים.

רבי יוסף יצחק היה בשבי, היה בבית האסורים ברוסיה, שם לקחו אותו והתעללו בו.

באחת מהחקירות שלף החוקר אקדח והראה לכבוד הרב את רצונו ואת יכולתו לחסל אותו ולשלוח אותו מהעולם הזה לעולם שכולו טוב, ברגע.

רבי יוסף יצחק היישיר את עיניו לעיני החוקר ואמר לו את המשפט הבא:

"עם הצעצוע הזה תפחיד את מי שיש לו עולם אחד ושני אלוהים, ולא את מי שיש לו א-ל אחד ושני עולמות".

מורי ורבותי!

המשפט הזה הוא משפט מחץ שנותן כח לכל יהודי בכל עת צרה, זו בעצם, ובמידת מה, הצוואה של רבי יוסף יצחק מליובאוויטש לכל אחד מאיתנו.

אבל תחשוב לך.

מה קורה אם הבן שלך גדל בתוך התחושה הזו?

מה קורה אם הבן שלך רואה שמה שרואים בעיניים הוא לא מה שקורה בפועל, אלא שיש משהו עמוק יותר, משהו גבוה יותר, יש אלוקים גדול שמסתכל על כל אחד ואחד מאיתנו ונותן לו את הכחות ואת ההחלטות הנבונות והנכונות למה יועמד לפתחו במהלך כל ימי חייו.

אין משהו יותר חזק ממך.

אין משהו שיהיה לך קשה לעשות.

כי אם הקדוש ברוך הוא העניק אותו, אתה יכול להסדר אותו.

אין אקדח שיכול להפחיד אותך ואין כל כלי נשק אחר שיכול להסיט אותך מהמטרה העצומה שלך.

נשתמש במשפט המחץ של אחד מגדולי ישראל, רבי יוסף יצחק שניאורסון, ננחיל אותו לבנינו, ונזכה לרב טוב כל הימים כבר כאן בעולם הזה.

ברוכים תהיו!

גם לכם יש שאלה? מעוניינים לקבל את החיזוק היומי מידי יום?

- להצטרפות לחיזוק היומי העולמי בכל ימות השבוע: שלחו 'צרף' בווטסאפ למספר **052-768-0007**, או סרקו את הברקוד ←
- עקבו אחרינו בעמוד 'החיזוק היומי העולמי- הרב אליהו רבי- וברוכים תהיו!', או סרקו את הברקוד ←
- לצפייה **YouTube**: ערוץ 'החיזוק היומי העולמי'
- לקבלת החיזוק במייל, שלחו בקשה ל: www@haravrabi.co.il
- להאזנה דרך הטלפון (גם מניחים וכשרים): **052-768-0007**
- להצטרפות למשפחת המפיצים 'הבינלאומית' שלנו כתבו לדוא"ל e@10001000.co.il וקבלו לפני כולם בתוספת הדרכה להפצה

ניהול והפצה:

אלדד דוידי e@10001000.co.il

בכל הקשור בהפצה צילום ועריכה:

הראל שיר חן hs@10001000.co.il

לשאלות ולנושאים בהזמנה

הפצה לקבוצות: נהוראי שרביט

ns@10001000.co.il

